

HET BESTE VAN KRAKAU IN 3 ROUTES



ROUTE 1 > STARE MIASTO p. 18

Van het betoverende Wawelkasteel tot het levendige marktplein; Stare Miasto herbergt een schat aan eeuwenoude pracht en praal.

ROUTE 2 > KAZIMIERZ p. 38

De Joodse wijk Kazimierz is zeer populair door de unieke mix van sfeervolle kroegjes, trendy boetieks en een bewogen geschiedenis.



ROUTE 3 > PODGÓRZE p. 58

Het nare oorlogsverleden is voelbaar in de fabriek van Schindler en het getto, maar men kijkt hier ook vooruit, naar een toekomst met designwinkels en trendy cafés.

DAGTRIP > AUSCHWITZ-BIRKENAU p. 78

Vanuit Krakau maak je een indrukwekkende dagtrip naar een van de belangrijkste monumenten van de Tweede Wereldoorlog.





Best tips ever!

TIME TO MOMO IN KRAKAU

Stap het vliegtuig uit en duik direct de nieuwste, hipste koffietent van de wijk in. Weet waar je het lekkerste broodje van de stad eet of een lokaal gebrouwen biertje tapt. In **time to momo** delen lokale auteurs uit liefde voor hun stad alleen de échte highlights met je. Zo sla je de drukke shoppboulevards over en wandel je, terwijl je onderweg een must see meepikt, op je gemak naar de leukste conceptstores. Geniet van elke seconde en maak van je citytrip een *feel good experience*. 100% GOOD TIME!

NAAR KRAKAU!

Jij gaat Krakau ontdekken! De voormalige hoofdstad van Polen is een van de weinige steden die de Tweede Wereldoorlog zonder al te veel kleerscheuren overleefde. Aan de rijke historie van de binnenstad, vooral in het oude centrum Stare Miasto, heeft Krakau zijn plek op de Werelderfgoedlijst én zijn bijnaam 'Florence van Polen' te danken. In de wijken rondom de oude stad vestigen zich steeds meer hippe restaurants en designwinkels in de vervallen gebouwen, vooral in Podgórze. De locals komen aan het eind van de dag graag naar de Joodse wijk Kazimierz voor het lekkerste streetfood en een borrel. Wij leiden je langs alles wat je wilt zien in deze verrassend bruisende stad.

OVER TIME TO MOMO

time to momo laat je lekker wandelen, in je eigen tempo de stad ontdekken en de local lifestyle beleven. Zonder dat je je hoeft voor te bereiden. We leiden je met onze routes langs de favoriete restaurants, cafeetjes, musea, galeries, winkels en bezienswaardigheden: langs de plekken in onze stad waar we zelf graag komen en een leuke tijd hebben. Dus misschien kom je ons wel tegen.

Geen van de adressen die we beschrijven heeft voor vermelding betaald, niet voor de tekst en niet voor de foto's. Alle teksten zijn geschreven door een onafhankelijke redactie. En dat geldt niet alleen voor de adressen in deze gids, maar ook voor de informatie in onze **time to momo app** en alle nieuwste tips, themaroutes, wijkinformatie, blogs en selectie van de leukste hotels op www.timetomomo.com.



Relax ;-)



LOCAL
KLAUDIA PACIA

STAD
KRAKAU

WERK & BEZIGHEDEN
STADSGIDS &
LERARES NEDERLANDS

Klaudia is een Poolse die heel goed Nederlands spreekt

en al jaren in Krakau woont. Je ziet haar vaak op de fiets terwijl ze Nederlandstalige toeristen alles over haar stad vertelt. Voor een kop thee gaat ze graag naar Mleczarnia, voor een hapje eten is Pino een van haar favoriete stekjes.



PRAKTISCH

Met de drie routes in deze gids kun je te voet en in je eigen tempo de leukste wijken van de stad ontdekken. De routes leiden je langs musea en bezienswaardigheden, maar laten je vooral ook zien waar je lekker kunt eten en drinken, shoppen, genieten en leuke dingen kunt doen. Op de overzichtskaart voor in de gids kun je zien door welke delen van de stad de routes lopen.

Elke route is duidelijk weergegeven op een gedetailleerde plattegrond aan het begin van het betreffende hoofdstuk. Ook alle adressen zijn op deze kaart terug te vinden. Aan de kleur van de bolletjes kun je zien om wat voor soort adres het gaat (zie de legenda onder aan deze pagina). Verderop in het hoofdstuk wordt elk adres steeds uitgebreid beschreven.

Zonder de genoemde adressen uitgebreid te bezoeken, duurt één route maximaal drie uur. De afstand in kilometers vind je boven de routebeschrijving.

PRIJSINDICATIE

Om je een idee te geven van de prijzen in restaurants, vind je bij hun adresgegevens steeds een prijsindicatie. Tenzij anders vermeld, is het bedrag de gemiddelde prijs (in zloty) van een hoofdgerecht. De entreprijzen van bezienswaardigheden zijn de reguliere tarieven, eventuele gereduceerde tarieven noemen we niet.

VALUTA

Polen betalen met de zloty. 1 zloty is ongeveer 22 eurocent (mei 2021).

LEGENDA

- | | |
|--|--|
| ● >> BEZIENSWAARDIGHEDEN | ● >> SHOPPEN |
| ● >> ETEN & DRINKEN | ● >> LEUK OM TE DOEN |

(EET)GEWOONTES

Poolse bakkers verkopen heerlijk brood, dat je vaak bij het ontbijt zult zien. Een standaard ontbijt bestaat over het algemeen uit brood met verschillende soorten beleg, havermout en/of eieren. De warme lunch is van oudsher de belangrijkste maaltijd voor de Polen. In veel restaurants is de lunchkaart dan ook gelijk aan de avondkaart. Verschillende eetgelegenheden in de stad hebben lunchmenu's waar je een twee- of driegangenmaaltijd krijgt voor een mooie prijs. Een goede maaltijd sluit je net als de Polen af met een glaasje wodka voor de spijsvertering. Heb je een erg fijne service gehad, dan wordt een fooi gewaardeerd, maar het is geen must. Je kunt het bedrag afronden naar boven of ongeveer tien procent aanhouden. Het beste is om te wachten tot je het wisselgeld terugkrijgt voordat je een fooi achterlaat. Zeg in ieder geval geen 'dankjewel' als je de rekening betaalt, omdat dan al het wisselgeld als fooi wordt gezien.

WINKELS (EN MARKTEN)

Internationale winkelketens vind je bijna niet in het straatbeeld. In Krakau shop je vooral bij kleine zelfstandige winkeltjes vol sieraden, woondesign, kunst en veel vintage. Heb je toch behoefte aan winkels van bekendere, internationale merken, dan kun je terecht bij de grote winkelcentra (*galerias*) naast het Centraal Station en aan de rand van Kazimierz. Op plekken waar toeristen komen, zoals in Stare Miasto, zijn veel winkels elke dag geopend. Kleinere winkels, winkels buiten het centrum en de meeste markten sluiten zaterdag rond 15.00 uur hun deuren en zijn op zondag gesloten.

FESTIVALS EN EVENEMENTEN

Krakau is niet voor niets de culturele hoofdstad van Polen. Zeker tussen mei en oktober kun je meerdere bijzondere kleine festivals en evenementen per week bezoeken. Een goed overzicht van alle evenementen vind je op www.bezoekkrakau.nl/festivals.

OFF Camera (offcamera.pl/en)

Begin zomer draaien tijdens OFF Camera de nieuwste en beste onafhankelijke (internationale) films in verschillende bioscopen. Ook zijn er lezingen en workshops te bezoeken tijdens dit filmfestival.



Hofdansfestival (www.cracoviadanza.pl/en)

Bezoek dansvoorstellingen of volg workshops om zelf historische hofdansen te leren. Dit festival is in de maand augustus.

Zomer jazzfestival (www.cracjazz.com)

In juli/augustus hoor je de beste jazzmuziek op verschillende plekken in de binnenstad. Er is een uitgebreid programma met veel internationale muzikanten.

Unsound (www.unsound.pl)

In oktober staat de stad acht dagen lang in het teken van de beste dancemuziek gecombineerd met visuele kunst. Met feesten, lezingen en films.

Joods cultuurfestival (www.jewishfestival.pl/en/)

In juni en juli kun je door heel Kazimierz een week lang Joods koken, schilderen en dansen, Joodse muziek luisteren of lezingen bijwonen. Bekijk voor het volledige programma de website en reserveer ruim op tijd.

Markt op Mały Rynek

Op Mały Rynek, naast het grote plein, is om de week een (enigszins toeristische) markt, waar je Poolse hapjes en wijnen proeft aan lange tafels in de buitenlucht.

(NATIONALE) FEESTDAGEN

Polen heeft vrij veel feestdagen, waarvan een groot deel gewoon werkdagen zijn. Religieuze dagen leveren een vrije dag en vaak een processie op. Deze feestdagen volgen de katholieke kalender en vallen samen met de feestdagen in Nederland en België. Naast eerste en tweede kerstdag, Nieuwjaar, Goede Vrijdag, Pasen, paasmaandag, Corpus Christidag en eerste pinksterdag kent Krakau:





ALGEMEEN

6 januari > Driekoningen

15 augustus > Maria-Hemelvaart

1 november > Allerheiligen

Andere vrije (feest)dagen zijn:

1 mei > Dag van de Arbeid

3 mei > Dag van de Grondwet

11 november > Onafhankelijkheidsdag

HEB JE NOG TIPS?

We hebben deze gids zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het aanbod van winkels en restaurants wisselt in Krakau echter regelmatig. We houden de routes en adresgegevens zoveel mogelijk up-to-date en als je onze time to momo app, die bij deze gids hoort, downloadt, dan heb je altijd de meest recente informatie bij je. Ook deze gedrukte gids proberen we zo vaak mogelijk te herzien. Maar mocht je desondanks een adres niet meer kunnen vinden of heb je andere opmerkingen of tips voor deze gids, laat het ons dan weten. Mailen kan naar info@momedia.nl, maar je kunt ook een reactie achterlaten op www.timetomomo.com of op onze Facebookpagina.

VERVOER

VERVOER NAAR KRAKAU

Vanuit Nederland, België en Duitsland vlieg je in een kleine twee uur naar Krakau. Vanaf **luchthaven** Kraków-Balice kun je met de taxi, **lijnbus** of **trein** naar het centrum. De lijnbus stopt voor de hoofdingang en brengt je voor 1,25 euro naar het Centraal Station (Dworzec Główny). Achter de multi-level parking van de luchthaven is een vlotte treinverbinding waarmee je het Centraal Station in 20 minuten kunt bereiken, een kaartje kost 3 euro. Voor ongeveer 20 euro brengt de taxi je tot de deur van je hotel.

Let op dat sommige vliegmaatschappijen op Katowice vliegen. Taxi's vanaf Katowice doen er naar het centrum van Krakau anderhalf uur over en kosten 85 euro per enkele reis. Met een speciale **shuttlebus** rijd je in twee uur voor

